שמעון אלסטער ברוקלין, נ.י.

כ"ב טבת מוצש"ק פ' וארא תשע"ט

כבוד ידידי וחבירי מבקשי האמת רעים אהובים שיחיו

נזדמנו לפונדק אחד לחזק ולהתחזק יחד כנסיה לשם שמים באור ידידות נעורים ושמחת הלב. קוראים אנו בשבועות אלו פרשיות הגלות יעקב אבינו וביתו מצרימה ואח"כ שיעבוד הכלל – גלות הנפש וגלות הגוף – ולומדים אנו הדרך לעבור הגלות ממעשי האבות – בשני שמותיו ירד יעקב אבינו, בשם ישראל המורה על מעלת כלל, לשון שר שרית עם אלקים מלכות וגדלות, ושם יעקב לשון עקב והכנעה – וההכנעה לבורא העולם סיבת כל הסיבות אשר שם אותנו תחת עול האומות, ועי"ז יכנע לבבנו להכיר ולהרגיש שאין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים. וכן כל אחד ואחד בחיים הפרטיים – גלות הנפש וגלות הגוף בנסיונות הזמן והתקופה וגלות הגוף בכל טירדת החיים, וכאשר מתנהגים בשררה בעוז קדושת התורה מלחמת מצוה ללמוד לשמור ולעשות – וגם מכירים שכל עול החיים באה בהשגחה נפלאה מאתו ית' ואפי' המצבים היותר קשים – ונכנע לבבנו לגזרותיו ורצונו, קיימנו חוב הגלות והצלחנו בה.

אחתום ברוב ברכה מעומקא דלבא בבני חיי ומזוני באה״ר שמעון אלסטער

Yaakov Avinu went down to *Galus Mitzrayim* with two names: Yisrael, signifying rulership and greatness, and Yaakov, representing humility. The way to succeed in *galus* is to rise above the difficulties that accost us, battling them with the surety that we are stronger and will prevail, and at the same time to maintain the awareness that Hashem is the One Who has placed us in this situation, and we can only rely on Him. Through blending these two attributes we will surely succeed in fulfilling the purpose of the *galus* and passing through it unscathed.